

Heb je wel gehoord...

Bijbelse verhalen van alledag voor kinderen van nu

Mies Westera-Franke & Bette Westera



**De
koning
te rijk
7 jaar**



geschreven door:
Bette Westera
geïllustreerd door:
Loes van der Mark
uitgegeven door:
NARRATIO



Heb je wel gehoord...

Bijbelse verhalen van alledag voor kinderen van nu
Mies Westera-Franke & Bette Westera

De koning te rijk
7 jaar

Geschreven door:
Bette Westera Franke
Geïllustreerd door:
Loes van der Mark
uitgegeven door:
Narratio

CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
doelgroep: ouders, kindernevendienst, zondagsschool, basisscholen.
trefwoord: kinderbijbel oorspronkelijk

ISBN 90 5263 048 8
© 1996 uitgeverij NARRATIO
Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem tel. 0183-628188

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever:
muziek: ©Rien Westera

Heb je wel gehoord...

Bijbels verhalen zijn verhalen die ons God en onszelf leren kennen.

Wij willen ze doorvertellen aan onze kinderen omdat we het belangrijk vinden dat ook zij God en zichzelf leren kennen.

Het geloof kunnen wij hun niet leren, dat moeten ze zelf ontdekken.

Wij kunnen hen wel helpen op hun ontdekkingsreis.

We kunnen proberen hun duidelijk te maken wat mensen die met God leven beweegt.

We kunnen hun ook helpen zich open te stellen voor de geloofs- en gevoelswaarde van de bijbel.

Dat is wat we met deze serie beogen.

(zie ook de verantwoording op pagina 163-165)

We doen dat door hun verhalen, gedichtjes, liedjes en spelletjes aan te reiken die hen heel dicht bij de bijbelse verhalen brengen. En door de bijbelse verhalen zo te vertellen, dat duidelijk wordt dat het verhalen zijn die heel dicht bij de kinderen staan. Kortom: door bijbelse verhalen te beschouwen als *verhalen van alledag voor kinderen van nu*.

De koning te rijk

is van:

Jerobeam

Het gaat niet goed in het land Israël. Koning Salomo laat de mensen veel te hard werken. Ze moeten mooie huizen bouwen voor zijn vrouw en kinderen. Ze moeten in de paardenstallen werken of soldaat worden in het leger. Ze moeten groenten kweken en graan verbouwen voor de koninklijke keuken. Want koning Salomo heeft vaak buitenlandse gasten die blijven eten en slapen. De mensen moeten zo hard hun best doen om het koning Salomo naar de zin te maken, dat ze geen tijd meer overhouden om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Terwijl ze de oogst voor de koning naar het paleis brengen, staan hun eigen groenten te verdrogen op het land. Hun zonen zijn in het leger en hun dochters werken in de koninklijke keuken. Die kunnen dus niet meehelpen oogsten. Om voor de koning en zijn gasten te kunnen zorgen moeten ze hun familie in de steek laten. Sommige mensen worden boos. Ze komen klagen bij Jerobeam. Want Jerobeam is hun baas. Hij is in dienst van koning Salomo en hij moet ervoor zorgen dat de mensen doen wat de koning van hen verlangt. "Jerobeam," zeggen de mensen, "het kan zo niet langer. Je moet naar koning Salomo gaan en tegen hem zeggen dat hij teveel van ons vraagt. We worden een dagje ouder: We hebben onze kinderen nodig om voor ons te zorgen." Jerobeam kijkt de mensen aan. Ze zien er moe en afgetobd uit. "Jullie hebben gelijk," zegt hij. "Ik zal naar de koning gaan en hem zeggen dat er iets moet veranderen."

De volgende dag staat Jerobeam tegenover koning Salomo. In zijn handen heeft hij een dik boek. "Majesteit," zegt hij, "het gaat niet zo goed in het land. De mensen klagen over al het werk dat ze voor u moeten doen. Ze zijn moe en ze hebben honger: Ik heb al hun klachten opgeschreven. Wilt ze lezen en nadenken over hoe het anders kan? Ik vraag u namens het hele volk. Want zoals het nu gaat kan het niet langer." Jerobeam geeft het dikke boek aan koning Salomo. Maar koning Salomo pakt het niet aan. Hij frons zijn wenkbrauwen en zegt: "Dus jij besteedt je kostbare tijd aan het schrijven van een klachtenboek! Maar daarvoor heb ik je niet in dienst genomen! Ik heb je aangesteld om ervoor te zorgen dat de mensen hun werk goed doen. Jij hoort ervoor te zorgen dat ik op tijd mijn graan en mijn groenten krijg. Jij hoort er voor te zorgen dat de mensen geen tijd hebben om te klagen. Je bent een onruststoker, Jerobeam, Maak dat je wegkomt, ik wil je nooit meer zien!"

Daar Gaat Jerobeam, met het klachtenboek onder zijn arm. Er komen mensen op hem af. "Hoe is het gegaan?" vragen ze. "Zal er binnenkort iets veranderen?" Jerobeam schudt zijn hoofd. "Ik ben bang van niet," zegt hij. "De koning wilde niet naar mij luisteren." "Dan moet je morgen nog een keer naar het paleis gaan," zeggen de mensen. "Nee", zegt Jerobeam. "Dat kan niet. De koning is heel boos op mij. Hij wil me nooit meer zien en ik mag niet langer jullie baas zijn. Daarom ga ik weg. Maar ik vergeet jullie niet. Ik neem het klachtenboek mee en ik kom terug als ik een manier weet om jullie te helpen. Verlies de moed niet en klaag je nood bij God." Nog diezelfde dag vertrekt Jerobeam naar Egypte. Daar zal koning Salomo hem niet kunnen vinden.

1 Koningen 11 vers 26 tot en met 40



*Lieve God,
tegen jou kan ik zeggen
wat mij dwars zit.
Tegen jou kan ik klagen
over alles wat ik moeilijk
of oneerlijk vindt.
Niet dat er dan meteen iets verandert,
dat niet.
Maar het is een heerlijk gevoel
om te weten
dat er iemand is die naar mij luistert
als ik klaag
over dingen die voor mij belangrijk zijn.*

Wat voor klachten staan er in het klachtenboek van Jerobeam? Wat voor klachten kunnen er nog meer geweest zijn dan de klachten die in het verhaal genoemd zijn? Schrijf ze maar in het boek.





Psalm van het vermoeide volk

*Ben je daar, God?
Ik zoek mijn toevlucht bij jou.
Jij weet immers wat goed is voor mij.
Kom mij te hulp,
wees mijn beschermer,
mijn steun en toeverlaat.*

*Help me God,
want ik ben zo moe.
Mijn ogen zijn mat
en het vuur in mijn ziel is uitgeblust.
Het lijkt alsof mijn hele leven
is opgegaan aan gezocht en gesteun,
zo moe ben ik!*

*Daarom zoek ik mijn toevlucht bij jou, God.
Jij bent zo sterk.
Jij kunt het vuur in mijn ziel weer aanblazen.
Kom mij te hulp, God,
en maak mij weer levend!*

Psalm 31 ver 2, 3, 4, 10 en 11



Nero

Ergens in een deftige buurt staat een deftig huis. In dat huis wonen een deftige meneer en een deftige mevrouw. De deftige meneer en mevrouw hebben een deftige hond. Nero heet hij. Hij ziet er prachtig uit en hij ruikt naar eau de cologne. Om zijn hals zit een leren halsband en aan die halsband zit een glanzende ketting. Die ketting zit vast aan een deftig hondenhok en in dat hondenhok staat een tot de rand toe gevulde bak met deftige hondenbrokken. Als Nero ervan eet wordt de bak meteen weer bijgevuld door een deftige dame met een wit schortje voor.

Op een dag schrikt Nero wakker uit zijn middagdutje. Een oude zwerfhond met een schurftige vacht schrokt al zijn brokken naar binnen, likt zijn lippen af en zegt: "Dat was lekker, dankjewel, wie ben jij?" "Ik ben Nero," zegt Nero. "Dag Nero," zegt de zwerfhond. "Hoe gaat het met je?" "Wat zal ik zeggen," antwoordt Nero. "Ik mag niet klagen." De zwerfhond kijkt Nero verbaasd aan. "Van wie niet?" vraagt hij. "Van mijn deftige mevrouw en meneer niet," zegt Nero. "En van de deftige dame met het witte schortje niet. En van de burens niet. En van mezelf ook niet." De zwerfhond keek Nero meewarig aan. "Wat erg," sprak hij. "Ik beklag me bij iedereen die ik tegenkom. Over mijn schurft bijvoorbeeld. Of over mijn lege maag. Dan blaf ik en dan jank ik, net zo lang tot iemand mij een stuk brood geeft of een bot om af te kluiven.." "Ik mag ook niet blaffen," antwoordt Nero. "Blaffen is niet deftig. Ik mag alleen opzitten en pootjes geven." "Maar op die manier heb je toch geen leven!" zegt de zwerfhond. "Waarom loop je niet weg?" "Waarom zou ik?" zegt Nero. "Ik heb een dak boven mijn hoofd en genoeg te eten. Ik mag werkelijk niet klagen."

De zwerfhond schud zijn kop. "Ik begrijp jou niet," zegt hij. "Ik ga maar weer eens. Bedankt voor de brokken."

Die nacht sluipen er twee inbrekers rond het deftige huis. Als ze Nero in de gaten krijgen slepen ze hem zijn hok uit en sluiten hem op in hun auto. Nero laat het allemaal gebeuren. Hij klaagt niet, hij blaft niet, hij gromt niet en hij bijt niet. Want klagen en blaffen en grommen en bijten is helemaal niet deftig. De volgende morgen ontdekken de deftige meneer en de deftige mevrouw dat hun deftige huis is leeggeroofd. Hun geld, hun juwelen en hun tafelzilver, alles is weg. Zelfs hun deftige hond Nero hebben de dieven meegenomen. Arme Nero.



● Koning Salomo was beroemd om zijn wijsheid en om zijn gevoel voor eerlijkheid. Mensen die hem om raad kwamen vragen gingen nooit teleurgesteld naar huis. Zelfs koningen en koninginnen uit andere landen kwamen Salomo raadplegen. Ze gaven hem dure kado's en lieten hem kennismaken met hun dochters. Zo kwam het dat koning Salomo trouwde met verschillende buitenlandse prinsessen. In die tijd was het niet vreemd als een koning met meerdere vrouwen getrouwd was. Maar het betekende wel dat koning Salomo het heel druk kreeg. Hij was zo bezig met wat voor zijn vrouwen belangrijk was, dat hij geen tijd meer had om goed voor zijn volk te zorgen. Hij keerde het om: hij vond dat zijn volk goed voor hém moest zorgen. Van toen af was hij niet zo'n goede koning meer.