

Alfred C. Bronswijk

Van Harte

teksten, gebeden, liederen

NARRATIO

Alfred C. Bronswijk

Van Harte

teksten, gebeden, liederen

NARRATIO

Voor Cootje

ISBN 978 90 5263 261 8

- © 2005 uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem
tel. 0183 62 81 88 fax 0183 64 04 96 e-mail: bestellijn@narratio.nl
Actuele informatie is te vinden op Internet: www.narratio.nl
- © 2009, tweede druk
- © 2014, derde druk

teksten: © Alfred C. Bronswijk
omslagontwerp: Jochem Wilson

Behalve voor persoonlijk gebruik en gebruik in het kerkelijk werk in de plaatselijke gemeente of parochie, voorzien van de juiste bronvermelding, mag niets uit deze uitgave verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bestandskopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ook verkrijgbaar via www.kerkboek.nl.

Geloofsteksten, gebeden, liederen - we kunnen niet zonder. Ze spelen een onmisbare rol daar waar mensen bij elkaar komen. Denk aan vergaderingen, samenkomsten, meetings of ook kerkdiensten. Spontaan of voorbereid. Steeds zullen mensen behoefte hebben aan een tekst, een woord, een gebed, een gedachte. Om die met anderen te delen. Om gevoelens te verwoorden. Om ervaringen uit te spreken. Of ze gaan op zoek naar een lied, om samen uit te zingen wat men beleeft.

Maar ook het stille moment van de enkeling, een ogenblik van stil staan bij de diepte van jezelf, kan gevoed worden met teksten, woorden en gebeden.

Zo wil 'Van Harte' - na het grote succes van de voorgaande bundel 'Rakelings Nabij' - een nieuwe en even waardevolle handreiking zijn met stimulerende gebruikspoëzie zijn, voor individueel maar ook voor gezamenlijk gebruik.

Afwisselend vindt de lezer ook in deze bundel een geloofstekst of gebed - op de oneven pagina's - en liedteksten op de even pagina's. Om deze liedteksten zo toegankelijk mogelijk te maken kunnen de meesten hiervan worden gezongen op melodieën uit het Liedboek voor de Kerken. Dit wordt dan onder aan de bladzijde vermeld.

Ook is een lijst van suggesties opgenomen voor gelegenheden en thema's waar bepaalde lied- of gebedsteksten goed bij passen

'Van Harte' is ook ontstaan vanuit de praktijk van alle dag. De meeste teksten werden reeds gepubliceerd in Centraal Weekblad en kregen zo landelijke bekendheid.

De geloofsteksten, gebeden en liederen in deze bundel vinden hun oorsprong in een vermoedend geloven. Een geloven, geboren uit het diepe besef dat de Eeuwige ons welgezind wil zijn. En, dat ieder van ons op weg mag gaan, om het eigen hart en dat van onze cultuur aan zijn liefde te iken.

Vandaar: 'Van Harte'

Alfred C. Bronswijk

Vertical line on the left side of the page.

Van harte

Geluk is niet verhandelbaar:

*geen beurs ter wereld
verkoopt aandelen in geluk.*

Geluk is niet af te dwingen:

*geen vuist op aarde
doet ooit geluk ontstaan.*

Geluk is niet te imiteren:

*geen kopie kan het
origineel ook maar benaderen.*

Geluk is niet te produceren:

*geen enkele technische ingreep
heeft geluk als eindresultaat.*

Geluk is niet ergens aan de overkant:

*waar het gras groener is,
maar het verblijft doorgaans dichtbij én in jezelf.*

Geluk is wél door te geven:

*door met elkaar hartelijk en royaal
het juweel van de vriendschap te delen.*

Geluk is voorál te ervaren

*met twee armen lang genoeg
om elkaar te omhelzen
eerlijk én... van harte.*

De eerste kreeg er vijf

*De eerste kreeg er vijf,
de and'ren twee en één,
talenten om te zijn,
niet voor zichzelf alleen.*

*Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.*

*Maar hij, die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld
met tekens van Gods land.*

*En wie van harte werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.*

*Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof:
hij is God toegewend.*

*Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van Lied 96,
Liedboek voor de Kerken (1973).*

Spontaan dankgebed

Ik wil U vandaag bedanken.

Zomaar,

omdat U er bent.

Ik dank U,

omdat U de liefde bent waaruit ik leef.

Ik dank U,

omdat U de ruimte bent waarin ik leef.

Ik dank U,

omdat U het licht bent waarvan ik leef.

Ik dank U,

omdat U de adem bent waardoor ik leef.

Ik dank U,

omdat U het doel bent waarvoor ik leef.

Ik dank U,

omdat U de kracht bent waarmee ik leef.

Ik dank U,

omdat U het bent die mij leert waarom ik leef.

Ik dank U.

Zomaar,

omdat U er voor mij bent.

Wees welkom, wonder mensenkind

*Wees welkom, wonder mensenkind!
Jij die geroepen bent ten leven,
jij, die eerst naamloos bij ons was,
jou wordt een nieuwe naam gegeven.
Een naam, verbonden met de bron
van water van het duurzaam leven,
wordt, sprankelend als een fontein,
tot taal en teken jou gegeven.*

*Wees welkom, kwetsbaar menskind!
Jij, Godsgeschenk in onze handen,
jij, die uit liefde bent ontstaan,
jou bieden wij hier liefdesbanden.
De banden van een diep verbond
met Hem uit wie jij bent geboren.
Zijn naam en teken schenkt Hij jou.
Jij mag Hem voortaan toebehoren.*

*De tekst van dit dooplied kan worden gezongen op de
melodie van Psalm 138.*

En laten wij ook zélf uw engelen zijn...

Laten wij bidden voor die mensen,
die ons troosten,
die ons moed toespreken,
die ons de hemel openen,
die ons Gods nabijheid laten voelen.

Zij zijn uw engelen
hier aan onze zijde.

Laten wij bidden voor die mensen,
die door doornen moeten lopen,
die de dood in de ogen zien,
die onder hun kruis bezwijken
die gevangen zijn in verdriet.

Zend uw engelen,
om hen te dragen en te bevrijden.

Laten wij bidden voor die mensen,
die verblind zijn door rouw,
die verlamd zijn door verlies,
die door het afscheid zijn verscheurd,
die gewond zijn tot in hun ziel.

Zend uw engelen,
om hen op de weg van de hoop te leiden

Wij bidden U, God, zend ons uw engelen -
en laten wij ook zélf uw engelen zijn...

Wij mensen zijn slechts van voorbij

*Wij mensen zijn slechts van voorbij.
Wij gaan en komen als 't getij.
Geen zekerheid, geen ankergrond,
geen daad, geen woord dat blijvend stond.
Wij bidden: God, die eeuwig zijt,
wees ons een haven in de tijd.*

*Wij werkers van het laatste uur,
ons doen en laten heeft geen duur.
Al laden wij de ruimen vol,
de zee blijft hoog, de golven hol.
Wij bidden: God, die eeuwig zijt,
wees ons een haven in de tijd.*

*Wij varen af, wij varen aan,
tussen de klippen van vergaan.
Niets hier aan dek, noch goed, noch goud
verzekert uiterst lijfsbehoud.
Wij bidden: God, die eeuwig zijt,
wees ons een haven in de tijd.*

*Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van Lied 467,
Liedboek voor de Kerken (1973).*

Altijd val ik in uw armen

Hoe moet ik U bedanken, God,
dat ik mag falen,
voor U en voor andere mensen.
Hoe moet ik U bedanken,
dat ook ik erkennen mag
mijn grenzen te hebben.

Hoe moet ik U bedanken,
dat ik treurig mag zijn
en soms doodvermoeid.
Dat er dingen mogen zijn,
waarmee ik alléén
niet uit de voeten kan.

Hoe moet ik U bedanken,
dat ik blij mag zijn
met wat ik tóch presteer,
hoe weinig het ook is.
Hoe moet ik U bedanken,
dat ik steeds mijn kleine
onbeholpen schreden
mag zetten op de weg naar U.

*Ook al struikel ik, of val –
steeds beweeg ik mij in uw richting,
altijd val ik in uw armen.*

God, uw naam zo eindeloos

*God, uw naam zo eindeloos,
tastbaar slechts in hoogste dromen,
uitgeschreven mateloos,
om uw schepping te bewonen.
U bent het begin en einde:
stille stem van al het zijnde.*

*Niet in stemmen zwaar als steen
wilt U ons bestaan omzomen.
Nooit als storm door alles heen
is uw woord nabij gekomen.
U bent het geheim van leven:
stille stem ons hart gegeven.*

*God, uw stem, zo ver zo hoog,
wordt toch hier dichtbij vernomen,
waar mijn hart de diepte woog,
aan zijn grenzen dreigt te komen.
U gaat elke vraag te boven:
stille stem van mijn geloven.*

*Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van Lied 328,
Liedboek voor de Kerken (1973)
Lied 314, Liedboek (2013).*

Wie kan ik voor U zijn?

Wie kan ik voor U zijn?
Wat kan ik voor U doen?

*Wees ontvankelijk
als de aarde.*

*Wees aanstekelijk
als het vuur.*

*Wees verkwikkend
als het water.*

*Wees zachtmoedig
als de wind.*

Wie kan ik voor U zijn?
Wat kan ik voor U doen?

*Wees een mens,
die blijft geloven.*

*Wees een mens,
die steeds opnieuw begint.*

*Wees een mens,
die nog kan hopen.*

*Wees een mens,
die zondermeer bemint.*