

Bladzijde negen,  
Bladzijde tien,  
Krijg ik het wel ooit te zien?  
Ander hoofdstuk,  
Nieuw begin.....  
Maar niets,  
Weer dicht,  
Het heeft geen zin.  
Dan probeer ik achterin dat dikke boek.  
Dat ik daar niet vaker zoek!  
Soms een woordje,  
Zwart op wit  
Zegt me dat er meer in zit.  
Maar niemand schrijft voor mij speciaal.  
Wat moet ik nu,  
Ik vraag,  
Ik denk,  
Ik baal.

9  
10  
11

Mijn vragen zijn te groot voor mij alleen:  
Wat was er eerst,  
Waar woont God,  
Waar ga ik heen?  
Daar lig ik dan,  
Mijn lamp nog aan.  
Ik draai me om en zie  
Een ster,  
Wel tien,  
De maan.  
Misschien zweeft een antwoord in 't geheim,  
Is hij soms veel te groot en soms heel klein.  
Ik ga maar eens slapen,  
Het is al zo laat  
En (weer zo'n vraag)  
Wie weet hoe morgen gaat?

12  
13

wk 1

*In dit boekje wil ik een paar vragen aan jou laten lezen. Soms heb ik ook een gedachte; iets vreemds, iets grappigs, iets moois. En het gebeurt ook dat ik iemand anders iets moois hoor zeggen. Dan schrijf ik dat zo snel mogelijk op. Hun gedachten staan ook in dit boekje. Misschien lees je iets van jezelf erin terug.*

In een fles,  
Op rood papier,  
Vroeg ik  
Wat ik niet snappen kan:  
Lieve zee,  
Ben jij nooit moe  
Of stil  
Of zonder zin?  
Later stond ik op het strand  
En wachtte een hele dag,  
Zo lang  
Tot ik nat werd  
En een heel klein beetje moe.  
Een golf kwam tot mijn kin.  
Ik keek haar na  
En vroeg:  
Kun jij niet remmen?  
waar ga jij naar toe?

## Vraag aan de zee

wk 2

## Vraag aan de tijd

Wat was er voordat de klok begon te slaan?  
Was er al iets toen de tijd begon te tellen?  
Was er tijd, een uur, een dag, een jaar,  
Toen er geen mens was om te tellen?  
Is dat God?  
Is God voor de tijd,  
Voor alles, voor ons?  
God was er eerder dan de tijd,  
Of is 'eerder' dan geen goed woord?  
Dan is God het begin  
En het einde van alles.  
Ook van de tijd.  
Een God van voor het verleden  
En van na de toekomst.  
Een God zonder tijd.  
Hij heeft alle tijd.

wk 3

## wk 4

Vertel eens, God:  
Als U tijd voor iedereen heeft:  
**Voor wie** verdriet heeft,  
**Voor wie** arm is,  
**Voor wie** zwak is.  
Vertel eens,  
Wanneer zet U Uw wekker?

# Vraag aan God

De wereld barst van mooie brillen,  
Met een kleurtje hier en daar  
Dik montuur en speelse hoekjes  
Met gewoon lijk je al raar.  
Maar mijn roze bril ziet niemand  
Met mijn ogen is niets mis.  
'k Zie de wereld daardoor anders,  
Heel erg anders dan zij is.  
Deze bril maakt mooi en liever,  
En mijn opa vrolijk als voorheen.  
Zelfs met mijn ogen stijf gesloten  
Lach ik de wereld roze,  
Is het lente om me heen.

## wk 5

# Van mij



## Van mij

Ik wil wel eens een kijkje nemen  
Naar wat er komt en moet en zal.  
Misschien kan ik een rondje vliegen  
Of de lucht in als een stuiterbal.  
Is het mooi daar,  
Niets te klagen,  
Worden al mijn dromen daar vervuld?  
En, dan moet ik even turen:  
Wie staat daar te wachten  
Met plezier, vol ongeduld?  
Maar waarschijnlijk hangt er mist daar  
En staan bergen in de weg.  
Dan duik ik terug  
En ga weer lopen  
Als ik mijn hand in de jouwe leg.

**wk 6**

## uit mijn klas

*"God kan  
niet alles.  
Hij kan  
niet vergeten."*

*(Michiel)*

**wk 7**

## Van mij

Ben ik zo dan stoer genoeg,  
Leuk te zien,  
Grappig in alles?  
Moet ik zo zijn  
Als ik verander  
In iemand anders  
Een ander  
Dan ik?

Ze kijkt naar mij,  
Als ik anders ben

Dan ik,  
Met haar ogen zo scherp.  
Ze kijkt hoe ik loop,  
Naar mijn haar,  
Naar mijn kleren.  
En ze lacht:  
Ik ben stoer genoeg,  
Leuk te zien,  
Grappig in alles.

En als ik lach  
Dan weet ik:  
Ik ben een ander,  
Veranderd voor haar,  
Ik ben zo anders dan ik ben.





# Van mij

Vind jij ook dat de feesten van de kerk zo veel over vroeger gaan? Lang geleden gebeurden er wonderlijke dingen die we nu nog steeds vieren. Tijdens die feesten van de kerk denken we terug aan mensen van toen, aan Jezus toen hij nog op aarde liep. Die feesten lijken wel het toppunt van herinnering.

Maar kan ik bijvoorbeeld ook aan Kerst denken als mijn zusje dan geboren wordt? Kan het ook een beetje Pasen zijn als mijn oma morgen sterft?

Want waarom zou je feest vieren als je alleen maar terugdenkt?

**wk 8**



uit mijn  
klas

“Is God  
ook ontstaan?”

(Olwen)

# Van mij

**wk 9**

Mag dat?

Dat er iets in mijn leven gebeurt en dat dit dan een beetje het feest van de kerk is?

Alsof dit dan ook in de bijbel mag staan?

En misschien kan ik daar dan volgend jaar ook weer aan terugdenken.