

Een licht op mijn weg

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

Psalmen

Henk Herstel

Narratio

ISBN 978 90 5263 4555
NUR 714
Foto omslag: © Frank Bours

© 2017 theologische uitgeverij Narratio,
Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem
tel. 0183 62 81 88 e-mail: info@narratio.nl

Actuele informatie is te vinden op www.narratio.nl.
Onze uitgaven zijn ook te koop via de boekhandel en
www.kerkboek.nl (ook in België).

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm, digitale bestandskopie, luisterboek, Digi-boek,
Internet-PDF of op welke andere wijze dan ook, behoudens
voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande toestemming
van de uitgever c.q. de auteur.

Voorwoord

De Bijbel staat vol poëzie. Het bijbelboek
Psalmen is wel bij uitstek een poëtisch geschrift.
De Psalmen zijn berijmd en worden bij
kerkdiensten en andere gelegenheden nog vaak
gezongen. Ook worden ze vaak geciteerd, bijv.
in rouwadvertenties.

Het bijbelboek Psalmen is het langste van alle
bijbelboeken, het werd geschreven in enkele
eeuwen door diverse auteurs. Het gaat over
prijzen en danken van God, het vervloeken van
vijanden, lijden, verdrukking en bevrijding,
eenzaamheid, ziekte, hoop en troost. Dat maakt
dat ze nog altijd actueel zijn.
Veel dominees en dichters hebben psalmen
hertaald.

Ik heb me er ook aan gewaagd een veertigtal
psalmen te herdichten. Daarbij heb ik een keuze
gemaakt door psalmen te gebruiken waarvan
enkele regels mij spontaan te binnen schoten.
Zo is een divers geheel ontstaan zowel naar vorm
als inhoud.

*Veel dank aan Erna Spann voor het kritisch
beoordelen van het manuscript.*

Psalm 1

Wat U gevraagd hebt
ik overdenk het
ik probeer het te doen
zo moeilijk kan het niet zijn

Alleen bij U is er leven
U bent goed en rechtvaardig
Help mij dat ook te zijn

De goddelozen die het recht
vertrappen, die alleen
zichzelf zoeken, bespotten mij
en zeggen: Waar is die God van jou

Gedenk mij Heer
hou mij vast waar ik ook ga
ik zal U prijzen
help mij te doen wat U mij vraagt

Psalm 3

Waar moet ik heen vluchten
zelfs mijn beste vrienden
kan ik niet vertrouwen
ze zoeken mij, hitsen
iedereen tegen mij op
ze willen mijn leven

Op U de Onnoemlijke
vertrouw ik
U bent mijn schild

Ik ben doodmoe
gaan slapen en o wonder
ik werd weer wakker in de morgen

want U beschermt mij
U houdt zich aan Uw woord
U ziet om
naar wie op U vertrouwen

Psalm 4

Ik kan gaan slapen
zonder zorgen
niet wakker liggen om wat mij
of mijn geliefden
kan overkomen

want U zorgt voor mij
en morgen zult U er zijn,
op U vertrouw ik

zoveel hebt U mij gegeven
telkens weer
laat U mij het goede zien