

***BRÂNING***

***BRANDING***

Wytze Brandsma

***Narratio***

ISBN: 978 90 5263 4982  
NUR: 714

© 2018 theologische uitgeverij Narratio  
Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem.  
tel. 0183 62 81 88 - e-mail: [info@narratio.nl](mailto:info@narratio.nl)  
Actuele informatie is te vinden op [www.narratio.nl](http://www.narratio.nl)  
Onze uitgaven zijn ook te koop via de boekhandel en  
[www.kerkboek.nl](http://www.kerkboek.nl) (ook in België).

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bestandskopie, luisterboek, Digi-boek, Internet-PDF of op welke andere wijze dan ook, behoudens voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever c.q. de auteur. Citaten tot maximaal vier regels zijn toegestaan, grotere citaten vallen onder het overnamerecht waarvoor toestemming is vereist, tenzij gedaan in het kader van een recensie.



**Inhoud****Ynhâld**

Voorwoord	6	Foarwurd	7	Geweldloosheid	33	Geweldleazens	33
Schepping	10	Skepping	10	Overwinning	34	Oerwinning	34
CO <sub>2</sub>	11	CO <sub>2</sub>	11	Openheid	35	Iepenheid	35
Ietsisme	12	Eatisme	12	Onbaatzuchtigheid	36	Unbaatsuchtigens	36
Zelfcompassie	13	Selskompassy	13	Nabijheid	37	Neite	37
Genieten	14	Genietsje	14	Voltooid bestaan	38	Foltôge bestean	39
Wij en zij	15	Wy en sy	15	Tegenstem	40	Tsjinstim	40
Verbinding	16	Ferbining	16	Thuiskomen	41	Thúskomme	41
Gemeenschapszin	17	Mienskipssin	17	Zingeving	42	Sinjouwing	42
Contactverwarring	18	Kontaktbetizing	18	Terugblik	43	Weromsjen	43
Synergie	20	Synergy	20	Branding	44	Brâning	44
Verlangen	21	Langje	21	Kloosterleven	45	Kleasterlibben	45
Gestolde hartstocht	22	Bestjurre hertstocht	23	Toewijding	46	Tawijing	47
Tragedie	24	Trageedzje	24	Meditatie	48	Meditaasje	48
Acceptatie	25	Akseptaasje	25	Sereniteit	49	Sereniteit	49
De onmens	26	De ûnminske	27	Mededogen	50	Moederaasje	51
Schimmels	28	Skimmels	28	Zoekontwerp	52	Sykûntwerp	53
Zelfgenoegzaamheid	29	Selsfoldienens	29	Geen toe-eigening	54	Gjin ta-eigening	55
Kwaadspreken	30	Rabje	30	Onze Liefdevolle	56	Us Leafdefolle	57
Zelfbevestiging	31	Selsbefêstiging	31	De Weldoener	58	De Woldwaner	59
Macht	32	Macht	32	Elf maal drie	60	Alve kear trije	61
				Over de schrijver	66	Oer de skriuwer	67

## Voorwoord

In mijn debuutbundel – *God is het antwoord niet* – maak ik, door middel van aforistische en levensbeschouwelijke teksten over zingeving en zinbeleving, kenbaar dat het aan ons mensen is om een leefbare wereld van vrede en gerechtigheid te realiseren.

In de tweede dichtbundel – *De naakte waarheid* – heb ik de kwetsbaarheid van geloven meer naar voren laten komen.

In deze derde bundel – *Branding* – gaat de zoektocht naar de zin van het leven verder. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken en in te kleuren.

De bundels bevatten elk veertig gedichten. In de joodse, de christelijke en de islamitische traditie heeft het getal veertig een speciale betekenis. Het staat vaak in relatie tot een ingrijpende gebeurtenis, waar een tijd van bezinning, een rijpingsperiode of een overgang naar een nieuwe fase op volgt. Bij en door het schrijven van teksten over zingeving en zinbeleving orden ik mijn gedachten en ontstaat er een balans in denken, voelen en handelen. Dat leidt tot een diversiteit van onderwerpen.

Ik hoop dat mijn gedichten uitnodigen tot zingeving van een levensweg, waarin erkennen van de veelkleurigheid van geloven leidt tot respect en verdraagzaamheid, want:

*Wie vol van zichzelf is, in hem/haar is geen plaats voor God*  
(Joods spreekwoord).

Voor het Fries heb ik adviezen gekregen van Jan Breimer te Grou. Ik ben hem er heel dankbaar voor. Uitgeverij Narratio heeft een en ander weer fraai vormgegeven, waarvoor ook hartelijk dank.

Wytze Brandsma

## Foarwurd

Yn myn debútbondel – *God is it antwurd net* – meitsje ik, troch middel fan aforistyske en libbensbeskôchlike teksten oer sinjaan en -belibjen, kenber dat it oan ús minsken is om in leefbere wrâld fan frede en gerjochtichheid te realisearjen.

Yn de twadde dichtbondel – *De neakene wierheid* – ha ik de kwetsberens fan leauwen mear nei foaren komme litten.

Yn dizze tredde bondel – *Brâning* – giet de syktocht nei de sin fan it libben fierder. Sintraal stiet de frijheid om yn de brâning fan it libben jins eigen doel te sykjen en yn te kleurjen.

De bondels befetsje alle trije fjirtich gedichten. Yn de joadske, de kristlike en de islamityske tradysje hat it getal fjirtich in spesjale betsjutting. It stiet faak yn relaasje ta in yngripend barren, dêr't in tiid fan besinning, in ripingsperioade en in oergong nei in nije faze ta op folget. By en troch it skriuwen fan teksten oer it sinjaan en -belibjen oarderje ik myn tinzen en ûntstiet in balâns yn tinken, fielen en hanneljen. Dat laat ta in ferskaat fan ûnderwerpen.

Ik hoopje dat myn gedichten útnûgje ta it sinjaan fan in libbenspaad, dêr't it erkennen fan de bûntens fan ûnderskate wizen fan leauwen ta respekt en ferdraachsumens yn laat, want:  
*Wa't fol fan himsels is, yn him/har is gjin plak foar God* (Joadsk sprekward).

Foar it Frysk ha ik advizen krige fan Jan Breimer te Grou.

Ik bin him tige tankber. Utjouwerij Narratio hat it allegearre wer moai foarmjûn, dêrfoar ek hertlik tank.

Wytze Brandsma



## **Skepping**

It libben  
is in  
makabere  
dûns

ik begriep  
dat it  
kreëarjen  
net ôf wie

## **Schepping**

het leven  
is een  
macabere  
dans

ik begreep  
dat het  
creëren  
niet af was

## **Co<sub>2</sub>**

de ierde  
wordt woast  
en leech  
troch  
safolle  
ûnachtsumheid

## **Co<sub>2</sub>**

de aarde  
wordt woest  
en leeg  
door  
zoveel  
onachtzaamheid